

De betekenis van Couperus een eeuw later

Groot stilist met lef

Op de Haagse Mauritskade 43 staat een drijfpuis pand met een eigenwijs bal-konkerte voordeur. Naast die deur prijkt een fraai gedenksteen uit 1920 die de voorblijger eraan herinnert dat hier Louis Couperus is geboren op 10 juni 1863. Op de steen geen nadere uitleg over wie hij was, of een verwijzing naar zijn schrijverschap. Want wie wist zeker in 1930, in Den Haag - nou niet wie Couperus was. Wie kende niet de schrijver van *Eline Vere*, *De boeken der kleine zielen*, *De stille kracht*, *Van oude mensen*, *de dingen die voorbij gingen en het omdreden* - want 'schandaluze' - *De*

Op een foto van de schrijver Louis Couperus zien we hem in een mantel met een hoge bontkraag, terwijl hij vanonder een zachte deukhoed enigzins verwonderd de wereld in kijkt. Het is 1917. Hij is een gevied, bereisd schrijver die alleen al met zijn eigen werk een bescheiden boekenkast kan vullen. Wanneer Couperus op 16 juli 1923 overlijdt, is hij slechts 60 jaar oud. Wie was hij? En wat is zijn betekenis in dit gedenkjaar, een eeuw later?

Door Judith Zeeman

berg van licht dat hem destijds op niet malise kritieken kwam te staan als 'moodsterroom van onkuischheid' en 'ziekelijke zinnelijkheid en tegennatuurlijke ontucht'. In totaal beslaat het oeuvre van Couperus zo'n vijftig romans, nog los van zijn gedichten, feuillets, sprookjes, verhalen en de reisverslagen die hij als journalist voor kranten maakte. En dat alles neergeschreven voor zijn zestiende. Er spreekt een enorme werkkunst uit; een heilig moetien.

De Benjamin

Couperus werd geboren als de benjamin in een weggesteld gezin van elf kinderen. Zijn ouders gaven hem de namen van drie eerder

overleden zusjes: Louis (van Louisa) Marie Anne. Als enige van de nog levende kinderen stond zijn wieg niet in Nederlands-Indië waar zijn vader een hoog ambt had bekleid. Het is voor de jonge Couperus - die als kind al hunkert na het schrijverschap - een schrikbeeld om in diens voetsporen te moeten treden. Als zijn vader het hem gunt zijn droom na te jagen, is dat een enorme opluchting voor de jongen die al als achttjarige verhalen bedenkend en in familiekring voorleest.

Nederlands-Indië

Wanneer Louis negen is, gaat het gezin terug naar Java, waar zijn ouders een plantage bezitten. Het is voor hem de eerste ken-

nismaking met de warmte van dat tropische land - wat hij heelijk vond - met geheimzinnige mystiek, 'stille krachten' en de verrukking van een luxueus en ongecompliceerd leven. 'Ik vond mij er een momentje dadelijk omdat ik witte broeken kreeg, verlaakte schoenen droeg des avonds, en méér mocht naar de opera, en kinderballes bezocht. (...) Het leven ging er voor mij open. Ze blijven er vijf jaar waarna ze terugkeren voor Louis' verdere opvoeding. Nederland valt hem nu flink tegen. Het was er te koud, te aangehardt, met te veel regeltjes. "Ik geloof dat ieder Indisch kind komende in Holland, het zou moet vinden", schrijft hij daarover later. Hij zou nog tweemaal naar Nederlands-Indië afreizen.

Debut en reizen

Op zijn 24^{ste} debuteert hij met *Eline Vere*. Het boek is meteen een groot succes, ook omdat het als feuilleton in de Haagse krant *Het Vaderland* verschijnt. Twee jaar later trouwt hij met zijn achter-nicht Elisabeth Baud, die hij al van jongens af aan kent. Hij is reislustig en vertrekt naar landen als China, Japan, Frankrijk, Engeland, Griekenland en doet ook Scandinavië aan. Maar het meest houdt hij van Italië, waar hij zich onderdompelt in de antieke cultuur. Zijn leven en reizen leiden tot de belangrijkste pijlers voor zijn werk: verhalen over de Haagse burgerij, Nederlands-Indië en de klassieke oudheid. Vaak is een grote rol weggelegd voor het noodlot, menselijke telorten, en de verschillen tussen ambities en realiteit. Altijd opgetekend in die unieke eigen, vaak bezwerende schrijfstijl met veel zelfbedachte woorden. Couperus is de man van de 'wit gepilaarde villa-huizen' van 'donzende geluideloosheid', en de 'zonnedagendag'. En dat is nog maar de derde zin uit *De stille kracht*.



Couperus in 1917. Hij is dan 54 jaar. Foto: M. Goldsmith.



Gedenksteen aan het geboortehuis van Couperus in Den Haag.

Indische mysteriën, Haagse chic en altijd heel veel drama. Veel te bloemrijk voor deze moderne tijd, met zijn herialingen, de neologismen, de gallicismen, de punten...



Een beeld van Couperus, zoals hij zich tijdens lezingen graag presenteerde; tot in de puntjes verzorgd. Te zien in het LC Museum. Foto: Judith Zeeman.



Antieke boeken van Couperus met rijksversierde ruggen.
Foto: Judith Zeeman.

'Couperus toonde hiermee zo'n lef'

Hiermee zo'n lef?

decadent. Maar hij durfde het toch maar. Hij beschrijft Heliogabalus ook met een zeker mededogen en zelfs met bewondering, in tegenstelling tot hoe historici over de keizer oordelen. De roman is daarnaast rijk aan de meest uiteenlopende woorddrachten. Ilias ergens dat er 1758 keert een woord in staat dat je in geen enkel woordenboek vindt. Zo gaat het al in de allereerste zin over het 'trilitielden' van sterren. Die bijzondere taal van Couperus, ik houd daar enorm van.'

De stille kracht nog steeds actueel

Voor een eerste kennismaking met de schrijver komt ook Postma

Leesclubs rond Couperus

Leiden, sinds 1993. Er wordt altijd extra materiaal of secundaire literatuur besproken. Voorbeeld: *De stille kracht van Couperus en Goen-Goena van P.A. Daum. Aanmelden: p.j.v.verhaar@casemana.nl*

Vught, sinds 2002. Naast aandacht voor het werk van Couperus volgt elk jaar een bezoek aan het Couperus Museum en een gezamenlijk (Indonesisch) diner. Aanmelden: *eplamfers@internet.net*.

Amsterdam, sinds 2013. Soms wordt ter vergelijking ook iets besproken uit buitenlandse Nederlandse literatuur uit de tijd van Couperus. Aanmelden: *iias.schermer@xs4all.nl*.

Meer informatie: <https://louiscouperus.n/n/eeksingen-ond-couperus>

Tip: Het werk van Couperus is gratis te lezen op dbnl.org, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Nieuwe boeken en recente herhalingen

- Uitgeverij Lias: *Nazr indies blauwe bergen*, een verslag van de reis naar Nederlands-Indië die Louis Couperus en zijn vrouw maakten in 1899. € 24,99 (maart) en Louis Couperus, een verwende vagabond, een nieuwe geillustreerde biografie, met circa 450 foto's. € 34,99 (mei).
- uitgeverij Kleine Uil: herhaling Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan, door Michelle van Dijk en Langs lijnen van getfeldlijkhed, door Albert Kroezemann, beide € 15.
- Tentoonstelling Louis Couperus Museum 'Couperus non-binair avant la littérature': elke maand schrijft een hedendaagse auteur over Couperus' werk. Zie online op 'Couperusaar' in het Literatuurmuseum: elkaar maakt een boektik over je favoriete boek van Couperus.
- Online leeskring op Twitter: #ikleesCouperus.
- Oproep: maak een boektik over je favoriete boek van Couperus. Zoek online op 'booktik' + 'Couperus'.

Meer activiteiten op <https://louiscouperus.n/couperus-2023-of-op-Twitter:@Couperusaar>.

'Zijn personages worstelen net als wij met het leven, of proberen te ontsnappen aan het noodlot, zoals in 'Lijnen van geliedelijkhed'. Couperus is zo ontzettend goed in het beschrijven van ierlands karakter. Met een paar woorden scheit hij mensen die je meteen voor je ziet. Toegelijkertijd gunt hij ons met zijn boeken een kijkje in een tijd die niet meer de onze is, waar we kunnen rondvallen in een verdwenen, bijna exotische wereld.'

Jongeren en herhalingen
Cok van zijn sfeerbeelden kan ze genieten: 'Al zijn ze naar huismaatslaven misschien wat breedsprekig, Ooit was die stijl essentieel om plaatissen en sferen op te roepen die we destijds niet kenden.' Het maakt zijn beschrijvingen ijzersterk. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. We kunnen de films en foto's er immers zo bij pakken. Het breedsprekige kan voor de jongeren van nu juist een strukkelblok zijn. Herhalingen kunnen daarbij helpen. Als die iemand over de brug helpen, is dat alleen maar toe te juichen. De 'oude' versie verdwijnt daarmee immers niet. Misschien dat iemand zelfs denkt: nu ben ik toch ook benieuwd ge-

worden naar de oorspronkelijke uitgave.'

Niet iedere jongere laat zich afschrikken. Toen mijn oudste zoon boeken moest lezen voor 'n vwo-examen Nederlands, raadde ik hem *Het zwevende schaakbord* van Couperus aan. Dat sloot aan bij zijn liefde voor ridder- en avonturenromans. Het taalgebruik was wel een beetje archaisch, maar hij houdt van taal en vond het een mooi boek. Erg leuk als je op zo'n manier iets waar je zelf zoveel plezier in hebt, kunt overbrengen op een ander. Maar als eerste kennismaking met Couperus zou ik toch *De stilke kracht* aanraden, of *Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan*. Alles er spannende verhalen, allebei geweldig.'

Roze draad

Het Couperus Museum wijdt dit jaar een tentoonstelling aan 'Couperus non-binair avant la littérature' verhuzende naar de 'roze draad' in zijn oeuvre en zijn eigen, mogelijke, genderheid. 'Ik vind het heel gedurf'd', zegt ze. 'Het heeft veel aandacht voor Couperus' opgave-verd. We moeten we ons realiseren dat hij zichzelf nooit expliciet in die richting heeft uitgesproken. Dat hij een dandy was, zegt ook niet alles, dat hoorde een beetje bij de mode van die periode. We weten het dus niet. Aan de andere kant is het belangrijk? Voegt het iets toe? Zijn boeken worden er niet moeder of minder mooi van. Ik zou zeggen: pin hem niet vast op dat roze draadje.'



De stilke kracht uit 1900 met batik-omslag. Batikontwerp: Chris Le Beau.

Activiteiten in het herdenkingsjaar

- Literatuurmuseum: elke maand schrijft een hedendaagse auteur over Couperus' werk. Zie online op 'Couperusaar' in het Literatuurmuseum.
- Online leeskring op Twitter: #ikleesCouperus.
- Oproep: maak een boektik over je favoriete boek van Couperus. Zoek online op 'booktik' + 'Couperus'.

de uitroepekkens! Maar dat wat nog het meest afvalt van onze taal nu, is de zinsvolgorde (lengte ook, ja): 'Ze hertafde Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan word voor woord, zin voor zin en benadrukt dat ze zich uitsluitend richt op het wegnehmen van de taalbarrière.

Een andere niet-aflatende pleitbezorger van zijn werk is het Louis Couperus Genootschap dat dit jaar jubileert. Al dertig jaar brengt het liefhebbers van Couperus bij elkaar en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar zijn leven en oeuvre. Net als het Louis Couperus museum - in Den Haag, waar anders? - ijvert het voor blijvende bekendheid van zijn werk.

Zo onzettend goed in beschrijvingen

Is het werk van Couperus nog steeds van betekenis anno 2023? José Ursula Kuijhoer haeft daar niet lang over na te denken. Ze is sinds 27 jaar aangesloten bij het Louis Couperus Genootschap, vanaf 2020 bestuurslid, en afgestudeerd op de personages in *De boeken der kleine ziel*. Zijn boeken staan bol van universele thema's en herkenbare emoties', vertelt ze.